



Lunteren, 8 september 2017

Beste deelnemer, vrijwilliger of betrokkene bij het Lunters Daagje Peerdsturen

Deze week kregen wij het inrieste bericht dat een heel vertrouwd gezicht binnen het Peerdsturen,

Marcellino Koenders,

op dinsdag 5 september jl. plotseling is komen te overlijden op de leeftijd van 60 jaar.

Velen zijn in de afgelopen jaren in het Lunters Daagje Peerdsturen door hem gejureerd bij het afleggen van hun vaardigheidsproef. Hij wist steeds de uitslagen vergezeld van zijn aanwijzingen met de hem kenmerkende Amsterdamse humor op onnavolgbare wijze te berde te brengen.

Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn bijdrage aan het succes en de groei van het Lunters Daagje zoals hij dat noemde. En we zullen hem gaan missen.

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Irma, zijn zoon Maickel en verdere familie. Wij wensen hen alle sterkte toe om dit enorme verlies te kunnen verwerken.

Een ieder die er behoefte aan heeft zich hierbij aan te sluiten stellen we graag in de gelegenheid om het condoleance register te tekenen dat morgen tijdens het evenement beschikbaar gesteld wordt.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Stichting Peerdsturen.

Bert Bloemert